

Remissyttrande

Datum 2017-01-25
Bruka Äldrevård AB
Burevägen 10
182 63 Djursholm

Finansdepartementet

103 33 STOCKHOLM

Regeringskansliet per e-post:

fi.registrator@regeringskansliet.se

Yttrande: "Ordning och reda i välfärden" (SOU 216:78)

Bruka Äldrevård AB avstyrker utredningens förslag. Det skulle kraftigt försämra våra möjligheter att verka och långsiktigt hota vår överlevnad. Förslaget innebär en inskränkning av företagandet och skulle få långsiktigt negativa effekter för de sektorer vi verkar i. Förslaget skulle direkt drabba våra gäster på vårt demensgruppböende och patienter/listade på tre vårdcentraler. På dessa praktiska och principiella grunder avstyrker vi därför förslaget.

Detta gör Bruka Äldrevård AB

Bruka Äldrevård AB startades 2004 och äger och driver ett demensgruppböende (Herdens äldreboende) på Kungsholmen i Stockholm med 18 gäster/lägenheter, se www.bruka.se. Vi arbetar uteslutande via avtal med Stockholms stad. Vidare har Bruka Äldrevård AB varit med att starta och är minoritetsdelägare i Kallhälls Nya Vårdcentral AB (www.knvc.se), drygt 15000 listade personer, start 2007), Kvartersakuten Mörby Centrum AB (www.kvamorby.se), drygt 7700 listade personer, start 2010) och Vårdcentralen Hökarängen AB (www.vchn.se), drygt 6000 listade personer, start 2014). Bruka Äldrevård AB ägs och drivs av Sonia Galupini Stolt och Mikael Stolt. De tre vårdcentralerna ägs till 13-20% av Bruka Äldrevård AB, resten ägs av på respektive vårdcentral arbetande allmänläkare. Vårdcentralerna arbetar uteslutande via avtal med Stockholms läns landsting. Sammanlagt har Herdens äldreboende och de tre vårdcentralerna ca 70 anställda.

Herdens äldreboende har genomgående fått höga betyg i Socialstyrelsens brukarenkäter och vårdcentralerna har fått goda eller mycket goda omdömen i patientenkätundersökningar som Stockholms läns landsting genomfört.

Vi anser oss ha belägg för att hög kvalitet och stabilitet kan uppnås i småskaliga vårdverksamheter som även ägs av medarbetare som arbetar i vården på dessa ställen. På det sättet garanteras stort engagemang och ansvarstagande samt kontinuitet.

Personalomsättningen på de fyra vårdinrättningarna är mycket låg.

Alla fyra verksamheterna utvecklas kontinuerligt. Vårdcentralerna ökar stadigt sitt antal listade personer och Herdens äldreboende har kö och när en plats blir ledig fylls den snabb. Båda är tecken på gott rykte.

Konsekvenser av förslaget

Bruka Äldrevård AB och de tre vårdcentralbolagen har genomfört beräkningar av vilka finansiella konsekvenser som förslaget skulle få för företagen. Aktiekapital och annat operativt kapital uppgår i de fyra företagen till mellan 100.000 och 500.000 kr. Med utredningens sätt att bestämma operativt kapital skulle företagens högsta tillåtna vinster uppgå till så låga summor per år att en ansvarsfull företagande blir omöjligt. Man måste t.ex. kunna lägga upp en ekonomisk buffert och det skulle med denna modell ta orealistiskt lång tid.

Om utredningens förslag skulle bli verklighet blir det omöjligt att bedriva ansvarsfulla verksamheter gentemot våra listade personer/gäster och vår personal. Den modell med småskaligt vårdsmåföretagande vi hittat skulle inom några år tappa kraft och äldreboendet och vårdcentralerna skulle antingen läggas ned helt eller hanka sig fram med hög personalomsättning, sämre kvalitet, sämre ansvarstagande, sämre kontinuitet och sämre brukar-/patientnöjdhet.

Avslutning

Utredningen skulle få långtgående konsekvenser för Bruka Äldrevård AB och de tre vårdcentralbolagen och de människor som på olika sätt är beroende av att våra verksamheter fungerar. Utredningen visar inte att den till fullo – eller ens begränsat – inser vad som kan hända om en vinstreglering införs.

Utvecklingen av den svenska välfärden kommer på sikt behöva alla krafter – inte minst alla de tusentals företag och företagare som är aktiva idag och imorgon. Med utredningsförslaget läggs en vät filt över utvecklingen. Och på sikt riskerar rimligen även andra sektorer att hotas.

Bruka Äldrevård AB menar därför att det finns synnerligen starka skäl att avstyrka förslaget. Detta är inte en framkomlig väg för svensk skola, vård och omsorg eller för svensk företagsamhet.